

Nieuwsbrief september



Lief en Leed

Op 27 augustus is bij de Fam. de Vries, Jan van Dieststraat 10, een zoon en broertje geboren. Micha is het broertje van Joachim en Fanuël.

Afgelopen maand overleed de broer van juf Marianne Meuleman. Wij wensen de familie heel veel sterkte en Gods nabijheid in dit verlies.

Drukke bij het grote plein

Bij het verlaten van de school is het best druk met wachtende ouders bij het grote plein. We nemen nog geen verdere maatregelen omdat we zien dat de drukte af is genomen ten opzichte van de eerste schoolweken.

Wilt u er op letten dat de opening bij hek niet onnodig wordt geblokkeerd?

Week van de Pauzehap en Fruitdagen

De week van 7 oktober is 'de week van de pauzehap'. Meer informatie is te vinden op: <https://www.ikeethetbeter.nl/>. De leerlingen uit groep 5 t/m 8 krijgen vanuit dit programma een pauzehap aangeboden. Op onze school vullen we dit zelf aan, zodat alle leerlingen een pauzehap ontvangen. Deze week hoeft uw kind alleen maandag voor de morgenpauze iets te eten mee te nemen. De andere dagen is alleen drinken genoeg. Uit de laatstgehouden enquête onder de ouders bleek dat een krappe meerderheid voor de invoering van een 2e fruitdag is. Een veelgemaakte opmerking van de 'tegenstanders' is dat men zeker voor een gezonde hap is maar graag zelf het moment wil kiezen waarop fruit wordt gegeven, bijvoorbeeld als de kinderen uit school komen. Ook wordt er aangegeven dat de handhaving van deze regel niet altijd 100% is.

Na de week van de pauzehap willen we overstappen op twee fruitdagen, namelijk de dinsdag en donderdag. We verplichten en handhaven het eten van fruit/groente niet, maar zullen het deze dagen wel sterk stimuleren.

Actie voor kindslaven op Haiti

Op zaterdag 21 september heeft Jan Veltman (vader van Julia uit groep 7) gefietst voor Woord en Daad. Het ging hierbij om een actie voor kindslaven in Haïti. Vooraf heeft hij een uitleg gegeven in groep 6,7 en 8. De actie en het zendingsgeld heeft het prachtige bedrag van €745,15 opgeleverd. Hartelijk bedankt voor dit prachtige bedrag wat we aan dhr. Veltman konden geven.

Indienen verlofaanvraag

Bij een verlofaanvraag voor uw kinderen vult u altijd een formulier in. Dat gaat in de meeste gevallen wel goed. Soms wordt een formulier heel kort van tevoren in gediend. Het is voor ons prettig (en ook volgens de richtlijnen) dat we het formulier op tijd (twee weken van tevoren) binnenkrijgen. Dat is natuurlijk niet mogelijk

a Grafhorsterweg 34d
8277 AA Grafhorst
t (038) 333 26 35
e info@smdbhetvisnet.nl

www.smdbhetvisnet.nl



bij een begrafenis, maar wel bij bijvoorbeeld een bruiloft. U kunt het formulier op school ophalen, maar ook downloaden van onze website.



School met de Bijbel

Website van de school

We gaan steeds meer informatie via de website www.smbdhetvisnet.nl verschaffen. Er is ook nu al informatie op te vinden, bijvoorbeeld: de protocollen die we gebruiken, verslagen van de MR, vrije dagen, enkele foto's etc.

We wijzen u ook nog even op de met ingang van dit schooljaar gewijzigde schooltijden van groep 1/ instroomleerlingen. De tijden staan op onze website.

Inloggen kan via het knopje 'ouders'. U kunt zich dan registreren en ontvangt daarna een inlognaam en wachtwoord. Lukt het inloggen (nog) niet? Dan kunt u een mailtje sturen naar administratie@smbdhetvisnet.nl

Christelijke kinderboekenmaand

De maand oktober staat in het teken van de Christelijke kinderboekenmaand. Het thema van dit jaar is: 'Op reis!'



Bijna iedereen reist weleens. Dagelijks naar school of je werk, of je maakt een reis tijdens je vakantie. Allemaal maken we onze reis door het leven. Hoe die ook zal zijn. Een reis vol nieuwe ervaringen, vergezichten, ontmoetingen, hindernissen, door diepe dalen, stoffige zandwegen, snelle autoroutes, oneindige oceanen, bruisende rivieren of stille steppes. In deze kinderboekenmaand staat vooral het vervoer centraal. Zijn we dagelijks op reis, reizen we als nomaden of als wereldreizigers of reizen we op ander gekozen momenten? En met welk vervoermiddel reizen we? Er zijn zoveel mogelijkheden; reis met de fiets, autobus, taxi, huifkar, tractor, rolstoel, (vracht-)boot, cruiseschip, trein, tram, veer, (vracht-)auto, camper/caravan, vliegtuig of ruimteschip. Natuurlijk vragen we ons ook af hoe we reizen, letten we op het milieu en onze omgeving?

Ook in de Bijbel staan verhalen over reizen: Abraham ging op reis vanuit Ur, op weg naar het Beloofde Land. Jakob reisde tijdens zijn vlucht naar oom Laban. Het volk Israël maakte onder leiding van Mozes de reis door de woestijn. Naomi ontvluchtte de hongersnood en reisde



met haar gezin naar Moab, later maakte ze de reis terug met Ruth. Jozef en Maria reisden naar Bethlehem en vluchtten met Jezus naar Egypte. Jezus reisde door het land met Zijn discipelen. Paulus maakte lange zendingsreizen om het evangelie te verspreiden.

Allemaal maken we onze reis door het leven. Maar met een verhaal uit een boek kom je overal. Je nestelt je in een fijne stoel of tussen de kussen op de bank en je bent ineens ver weg. Maak deze kinderboekenmaand elke reis die je wilt maken door op reis te gaan in een boek.

Er zullen binnen onze school verschillende activiteiten plaatsvinden in de klas rondom de Christelijke kinderboekenmaand.

Neem gerust een kijkje bij het ingerichte thema-hoekje (bij de keuken)



School met de Bijbel

